



Retouradres: Docklandsweg 2, 1031 KN Amsterdam

Aan: alle leerlingen uit leerjaar 5 en hun ouder(s)/verzorger(s)

Betreft: cultuurreizen maart 2017

Atheneum+ & Gymnasium

Docklandsweg 2  
1031 KN Amsterdam  
(020) 579 72 20

[www.hyperionlyceum.nl](http://www.hyperionlyceum.nl)

Datum  
19-01-2017

Pagina  
1 van 3

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),

Over twee maanden reizen we af naar drie prachtige bestemmingen. We hopen dat de cultuurreis het hoogtepunt wordt van je schoolcarrière. In deze brief vind je praktische informatie over de reizen zelf, de informatieavond en de ckv dagen. Mocht je vragen hebben over de reis, dan kun je contact opnemen met de hoofdorganisator van de reis die je gaat maken. Met financiële of praktische vragen kun je het beste met mij contact opnemen. We kijken er naar uit met jullie deze drie mooie cultuurreizen te gaan maken!

Hartelijke groet, ook namens alle begeleidende docenten,

Daphne van Manen (teamleider leerjaar 5 en 6)

## Kosten

De kosten voor de drie reizen zijn gelijk. Bij de ene bestemming liggen de vervoerskosten wat hoger, bij de andere zijn het verblijf of de excursies weer wat duurder. Zo komen de kosten in totaal voor elke reis even hoog uit. De ouderbijdrage voor deze reizen dekt de kosten voor vervoer (vliegtickets en busvervoer), verblijf in hostels, hotels of het klooster, excursies, ontbijt en twee maal gezamenlijk avondeten. Tijdens de reis krijgt elke leerling 50 euro als bijdrage voor de overige avondmaaltijden en lunches. We raden je aan om wat zakgeld mee te nemen voor souvenirs, ijsjes e.d. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 10 euro per dag.

## Praktische informatie

### Griekenland:

Verzamelen voor vertrek: 27 maart 4.30 uur ('s morgens) in de vertrekhal van Transavia op Schiphol.

Vluchten:

27-03-2017: Amsterdam – Athene 06.45 uur – 11.05 uur (HV6867)

01-04-2017: Athene – Amsterdam 22.20 uur – 01.00 uur (HV6868)

(we arriveren dus op 2 april om 1.00 uur 's ochtends op Schiphol).

Verblijf: middenklasse hotels in Athene, Delphi, Kaiafas (Olympia), Nafplio (nadere informatie volgt).

Begeleidende docenten: Ingeborg (hoofdorganisator), Robert, Floris en Daphne.

### Rome:

Verzamelen voor vertrek: 26 maart 06.10 uur in de vertrekhal van KLM op Schiphol

Vluchten:

26-03-2017 Amsterdam – Rome 07.20 uur – 09.35 uur (vluchtnr. volgt)  
31-03-2017 Rome – Amsterdam 17.25 uur – 20.00 uur (vluchtnr. volgt)  
Verblijf: Ostello dei Padri Teatini, Rome (adres informatie volgt).  
Begeleidende docenten: Annelies (hoofdorganisator), Tjandra, Simon en Jasmijn.

#### Budapest en Wenen:

Verzamelen voor vertrek: 25 maart om 7.30 uur in de vertrekhal van KLM op Schiphol.

Vluchten:

25-03-2017 Amsterdam-Wenen 9.45-11.30 uur (KL1845)  
30-03-2017 Boedapest-Amsterdam 17.05-19.15 uur (KL1978)

#### Verblijf:

25-28 maart: Wombats Hostel 'The Lounge', Mariahilfer Strasse 137, Wenen. Tel: +42 1 8972336

28-30 maart: Wombats Hostel, Kiraly utca 20, Boedapest. Tel: +36 1 883 5005

Begeleidende docenten: Marcel (hoofdorganisator), Jasper, Mattanja en Heleen.

#### Programma:

Het programma van de drie reizen maken we bekend tijdens de informatie avond op dinsdag 7 maart om 19.30 uur. We nodigen bij dezen alle leerlingen en ouders uit voor deze bijeenkomst. Naast het programma ontvang je ook de laatste praktische informatie, zoals een paklijst, en maken we afspraken die op reis gelden. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen die meegaan met minimaal 1 ouder of verzorger aanwezig zijn die avond. Mocht dat echt niet lukken, wil je dan even contact opnemen met de organiserende docent van de reis waarop je meegaat?

Hieronder vind je, in afwachting van het complete programma, alvast een korte vooruitblik op elke reis. Jullie vervullen als leerlingen een actieve inhoudelijke rol op reis. Tijdens twee ckv/kcv dagen op 23 en 24 maart zullen we dit samen inhoudelijk voorbereiden.

#### Griekenland rondreis:

Een klassieke rondreis staat op het programma, waarbij we zeker ook verder zullen kijken dan de klassieke Oudheid. Dit moet met twee begeleidende docenten die vloeiend Nieuwgrieks spreken geen probleem zijn!

We starten met twee dagen Athene waar we natuurlijk een bezoek brengen aan de Acropolis en het prachtige bijbehorende museum, maar zeker ook het bruisende centrum van de moderne stad zullen ervaren. Vervolgens gaan we richting Delphi en brengen onderweg een bezoek aan een Byzantijns klooster. Na het heiligdom van Delphi, dat zo prachtig tegen de bergen aan ligt, steken we de volgende dag over naar de Peloponnesus, waar we een bezoek brengen aan Olympia, bakermat van de Olympische Spelen. Waar we ook zelf sportief in actie zullen komen. De volgende dag verblijven we in het havenstadje Nafplio, van waaruit we het beroemde theater van Epidaurus en de opgravingen in Mycene zullen bezoeken. Hier vandaan vertrekken we de laatste dag weer richting het vliegveld van Athene.

#### Reis naar Budapest en Wenen:

Wenen... Bratislava...Boedapest... De Donaumonarchie... Frans Jozef...Sisi... Barok... Rococo... Sachertorte... Schnitzel... Stadspaleizen... Wals...Mozart... Badhuizen... Goulash...

Sziget... Zomaar wat associaties die opkomen bij de steden die wij aandoen bij onze Donaureis, die ons langs drie landen, drie hoofdsteden en drie talen voert. We maken kennis met Wenen, de hoofdstad van de voormalige Habsburgse monarchie, waar we in de voetsporen treden van “de eeuwige keizer” Frans-Jozef en zijn vrouw Elizabeth, beter bekend als ‘Sisi’. We gaan op bezoek bij slot Schönbrunn, de Hofburg en stadspaleis Belvedere. We vergapen ons aan de barokke architectuur en aan de wereldberoemde kunst van kunstenaars als Gustav Klimt en Egon Schiele. We gaan luisteren naar een bijzondere uitvoering van Mozart’s requiem, opgevoerd in de Barokke Karlskirche... met museuminstrumenten uit de 18<sup>de</sup> eeuw!

Onderweg naar Boedapest maken we een stop in Bratislava. En dan Boedapest. De trotse hoofdstad van de Hongaren, met haar talrijke UNESCO locaties. De burcht die boven de oude stad Boeda uittorent. De oevers van de Donau. De trotse Andrassy boulevard, met haar bourgeois-woningen in pastelkleuren, de opera en het Heldenplein.

#### Reis naar Rome:

Roma aeterna, het eeuwige Rome, Roma caput mundi, Rome hoofd van de wereld, dat zijn de bijnamen van de stad Rome. Rome is groot geworden onder de Romeinen en steeds weer opnieuw hebben latere machthebbers zich daaraan gespiegeld, van pausen tot rijke kardinalen, bankiers en Mussolini. Al die macht heeft zich vertaald in een schitterende kunst. In geen enkele Europese stad zie je zo mooi hoe al die tijdperken naast elkaar en boven elkaar gelegen zijn. Rome, de stad van de schitterende pleinen en fonteinen, kerken, paleizen en Romeinse ruïnes. En natuurlijk ook een stad waar het heerlijk toeven is, met leuke barretjes en restaurantjes, ijsjes en koffie en overal de klanken van het melodieuze Italiaans.